

8. De verhouding met de Vader in het gebed (Matt.7:7-12)

8.1 Verband met het voorafgaande.

De overgang van het 'niet oordelen' naar 'gebedsverhoring' lijkt een beetje vreemd en abrupt. Bovendien is het gebed in Matth. 6 al aan de orde geweest. Daar ging het grotendeels om hoe we wel en hoe we niet moeten bidden terwijl er hier andere aspecten van het gebed naar voren komen namelijk het volharden in het gebed en ook de verzekering van verhoring maar dan wel op Gods' manier.

Bij nader inzien is er echter toch ook een verband met het voorafgaande. In de eerste plaats ging het in het vorige gedeelte (in verband met het oordelen) over relaties met medegelovigen. In dit hoofdstuk gaat het over de relatie met de hemelse Vader in het gebed. In de tweede plaats is er ook veel goddelijke genade nodig om het oordelen af te leren en vanuit een juiste hartsgesteldheid de splinter uit het oog van onze broeder te verwijderen. Die genade is ook nodig om de zwijnen en de honden te onderscheiden van anderen die mogelijk wel openstaan voor het evangelie. Om deze genade te ontvangen zullen we naar de Vader toe moeten in het gebed.

Persoonlijk geloof ik dat dit laatste de belangrijkste reden is voor het gedeelte over gebedsverhoring. Natuurlijk mag het gedeelte ook ruimer toegepast worden dan alleen in het verband met de verzen 1 t/m 6. Dit zal ook het uitgangspunt zijn voor de verdere behandeling van de verzen 7 t/m 12.

8.2 Gebedsverhoring.

De verzen 7 en 8 benadrukken de zekerheid van verhoring. God belooft hier uitdrukkelijk te antwoorden op het gebed van zijn kinderen. Het is één van die geweldige zegeningen die de verlore mens mag ervaren: hij heeft een hemelse Vader die naar hem luistert in het gebed en daar ook op reageert. Een geweldig wonder! Tegelijkertijd komen ook de klassieke vragen naar voren:

1. Waarom moeten we bidden?
2. Zijn er gebedsverhinderingen?
3. Waarom worden zoveel 'goede gebeden' blijkbaar toch niet verhoord?

Elk van deze vragen is een bijbelstudie apart en we gaan er in het kader van deze studie, wel enigermate, maar niet te uitgebreid op in.

8.3 Waarom moeten we bidden?

Het vervelende van deze vraag is dat ze suggereert dat bidden een 'moeilijke aangelegenheid' is, terwijl het eerder een heerlijke mogelijkheid is. De vraag kan dan ook beter als volgt verstaan worden: Waarom moeten we bidden als God weet wat we nodig hebben eer we Hem bidden (Matth. 6:8) terwijl Hij bovendien toch niets van Zijn 'zwakke' schepselen nodig heeft? We kunnen hier het volgende over zeggen:

We moeten bidden, simpelweg omdat God dat van ons verlangt. Deze reden alleen al zou voor ons voldoende moeten zijn. Als we willen ontvangen dan moeten we bidden en als we niet bidden dan ontvangen we ook niet (Jac. 4:2b).

Hoewel God inderdaad niets van ons nodig heeft (Ps. 50:8-15) verlangt Hij wel naar het contact met ons. We zijn geroepen tot een relatie met Hem en met Zijn Zoon (1 Cor. 1:9). Het gebed is bij uitstek het 'communicatiemiddel'. Dit geldt wel in het bijzonder bij aanbidding. De Vader zoekt waarachtige aanbidders die Hem aanbidden in geest en in waarheid (Joh. 4:23 en 24). Bij de aanbidding gaat het niet om onze noden of wensen maar om God zelf. We aanbidden Hem om wie Hij is.

Het bidden verandert de bidder. In onze omgang met God gaan we ook meer op Hem lijken en onze levens worden gezuiverd. We gaan inzien welke gebeden aangenaam zijn voor God en welke niet en we leren meer God's Vaderhart kennen. De Heer Jezus zegt in Joh. 15:7: Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden.

Gebedsverhoring wordt veel vanzelfsprekender omdat, naarmate we God beter leren kennen, we ook meer gaan wensen wat God wenst.

God heeft ervoor gekozen om (mede) door de gebeden van Zijn kinderen Zijn Koninkrijk hier op aarde te bouwen (Matth.6:9 en 10). In deze zin regeren we nu al met Christus in de hemelse gewesten. Hoe zouden we dan deze 'regeerpositie', die we nu al hebben, niet serieus nemen?

8.4 Zijn er gebedsverhinderingen?

In een eerdere bijbelstudie hebben we al gezien dat de christen bij het bidden twee valkuilen moet vermijden namelijk: het bidden om je aan de mensen te vertonen en de omhaal van woorden. Verder is natuurlijk alles wat met persoonlijke zonde te maken heeft een gebedsverhindering (Jes. 59:1 en 2). We noemen enkele van die 'gebedsverhinderingen':

onvergevensgezindheid (Matth. 6:15)

onverstandig leven met je echtgenoot (1 Petr. 3:7)

tong niet in toom (Jac. 1:26)

ongestadige levenswandel (Jac. 1:7 en 8)

het bidden om het in je hartstochten door te brengen (Jac. 4:3). (God om zaken vragen die te maken hebben met wereldse en zelfzuchtige genoegens).

je niet meer laten corrigeren door het woord (Spr. 28:9)

hoogmoed (Jac. 4:6)

het hulpgeroep van geringen negeren (Spr. 21:13)

op een onwaardige manier omgaan met God (Mal. 1:6-14, i.h.b. vers 9), hieronder kan ook een 'eisende houding' in het gebed vallen.

Deze lijst kan nog wel langer gemaakt worden maar we beperken ons tot deze opsomming. In het algemeen kunnen we zeggen dat we verhoord worden als ons leven welgevallig is voor Gods aangezicht (1 Joh. 3:22). En als er dan toch gebedsverhinderingen zijn, waarom vragen we niet aan God om ze ons te openbaren (indien we het ons niet bewust zijn) om ze dan vervolgens op te ruimen (1 Joh. 1:9)?

8.5 Waarom worden zoveel goede gebeden blijkbaar toch niet verhoord?

Iedereen kent wel de treurige verhalen van gelovigen die vurig om iets gebeden hebben (bijv. om de genezing van een ziek familielid) en desondanks kwam er geen verhoring. We nemen hierbij aan dat er geen sprake is van zonde (vandaar de term 'goede gebeden') zoals genoemd in het voorafgaande, hoewel zonde soms zeer subtiele 'verschijningsvormen' kan hebben.

Zulke 'onverhoorde gebeden', en wie kent ze niet, zijn nogal eens een bron van verdriet, twijfel en zelfs bitterheid in het leven van een gelovige. Hoe is dit te rijmen met bijv. Matth. 7:7?

We kunnen hier er het volgende over opmerken:

Er zijn steeds weer van die gevallen waar we niet veel anders van kunnen zeggen dan dat ze behoren tot de 'verborgen dingen die voor de HERE zijn (Deut. 29:29)'. God maakt ons, in deze aardse bedeling, niet alles duidelijk en dat moeten we, hoe moeilijk dat soms ook is, aanvaarden. Onze Vader geeft ons het goede, als we Hem erom bidden (vers 11). Hij geeft geen stenen voor brood (al lijkt het wel op elkaar) of slangen voor vissen. De Heer maakt hier een vergelijking met aardse vaders, die slecht zijn in vergelijking met God, en desondanks toch goede gaven geven aan hun kinderen. Daarna komt dan het 'hoeveel te meer' van onze hemelse Vader. We weten niet altijd wat goed voor ons is en soms vragen we dwaze dingen in het gebed (bijv. om een nieuwe betrekking die onze krachten te boven gaan). Het is dan goed om te bedenken dat onze Vader oneindig wijs is en daarom bepaalde gebeden niet verhoort.

Het is niet de juiste tijd voor de verhoring. Gods tijdschema's zijn vaak anders dan de onze. God weet wat er eerst nog verandering behoeft voordat Hij een bepaald gebed kan verhoren. Zo kan een ongetrouwde vrouw bidden om een echtgenoot. God weet echter welke veranderingen er nog nodig zijn in het hart van deze vrouw om werkelijk een stabiel huwelijk te kunnen krijgen.

Er is volharding nodig in het gebed. Het bidden, zoeken en kloppen uit vers 7 lijkt te duiden op een toename in 'vasthoudendheid'. Ook de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter uit Lukas 18 wijst hierop. Door de volharding groeit ons geloof. Natuurlijk moeten we er wel van overtuigd zijn

dat we bidden voor een goede zaak, anders bidden we tevergeefs. En als we het niet zeker weten dan moeten we bidden dat God het ons openbaart.

Volharding is bijvoorbeeld nodig als we bidden voor de bekering van iemand. Hier is dikwijls een stuk geestelijke strijd mee gemoeid en dat betekent dat we moeten volhouden en ons niet laten afleiden door de indrukken die satan ons tracht te geven dat ons gebed toch niets uithaalt.

Volharding kan ook nodig zijn om een bepaalde ziekte te doen verdwijnen. Er zijn voorbeelden bekend van bepaalde gevallen van kanker die genazen doordat er zeer volhardend voor de zieke gebeden werd. Natuurlijk kan God het ook ineens doen, maar zo werkt Hij dikwijls niet.